

Standerhejsning 2017, Formandens tale

Nu er det forår!

Salmedigteren B.S. Ingemann udtrykte det så fint, da han skrev sin forårssang med linjerne "Det bliver så dejlig en forårsdag. Nu kommer den fagre tid jeg ventede så længe".

Vi har jo også ventet på den fagre tid og glæder os over at kunne lægge vinterens mørke og kulde bag os. Netop i dag kan man tro på, at nu kommer varmen og lyset, og vi kan for alvor komme på vandet - også dem af os som ikke er blandt de barske vinterroere.

For et stykke tid så jeg en avisartikel med overskriften "Vi er børn af sjap og øjeblikkes sommer". Her giver forskellige kloge folk deres bud på hvorfor vi danske er som vi er. Og det er vi på grund af årstiderne og deres skiften og det omskiftelige vejrlig.

Et citat af historikeren Henrik Jensen: "Vejret danner vores karakter mere, end vi tror. Der er en eftertænksomhed og refleksion forbundet med den lange vinter, og en pludselig handlevildskab forbundet med sommeren. Vi stammer tilbage fra vikingerne, der overlevede vinteren på sultefod, og når det så blev forår, tog de afsted på togt. Det har vi stadig i os".

Den påstand vil vi snart se bekræftet, når de første både går ud på togt lige om lidt. Dog forhåbentlig ikke længere væk, end I kan nå tilbage til middagen i aften. Det trænger vi jo til efter en vinter på sultefod.

Den samme artikel forklarer vores karakter ud fra det forhold, at Nordeuropas lavtryksbaner går tæt forbi os, og vejret derfor bliver meget omskifteligt.

Piet Hein har i et af sine gruk opsummeret det således:

"Vi lever i et grænseland
Imellem frost og tøj.
Og dette land er skiftevis en snemark og en sø.
Så går du ud en formiddag
En lille tur på ski,
Så husk at ta en jolle med at ro tilbage i ".

Med disse filosofiske og poetiske ord vil jeg ønske alle en god sæson, med mange gode oplevelser, sportslige kraftpræstationer og godt samvær. Og et nyt tag på klubhuset.

Mariann er tilbage i sin faste rolle som standerhejser af første grad.
Så Mariann, vil du venligst trække i snorene?

Hurra for Birkerød Ro- og Kajakklub!