

Skuldelev 2016

Kalvø, Tangloppen, Marsvinet og Lykke-Per sejlede ud fra Frederikssund 22. august fyldt med forventningsfulde besætninger af seniorer fra Birkerød. Årets langtur med overnatning var begyndt - og rygterne var løbet i forvejen - det var noget man godt kunne glæde sig til.

Kursen var sat, og vi roede til Roskilde Roklubs hytte ved Skuldelev, hvor Vagn, Anette og Ronny tog imod os. Det var en noget høj bro vi skulle lægge til ved, men med tålmodighed og en del kravlen på maven lykkedes det at få alle i land - alternativet med våde fødder og bådene på land gemte vi til efter eftermiddagsturen.



Hytten var perfekt og meget veludstyret, og den store overdækkede terrasse var et godt centrum. Den sørgede også for at Ronny, som havde redt seng op på det ene bord, kunne sove i tørvejr.

Vel ankommet indtog vi vores madpakker, men herfra havde Anette og Ronni sørget for alle måltider - og der manglede ikke noget! Tusind tak for det, I er enestående.

Eftermiddagens rotur gik til Østby i Hornsherred, hvor vi fik brug for vores vadesko, og hvor der vanen tro var sørget for kaffe og kage. Vejret var med os og området smukt, så alle nød livet.



Aftenen stod på grillmad, og Med Ronny som grillmester er man i sikre hænder. Vi fik perfekt tilberedt oksekød, selvfølgelig med dejligt tilbehør og vin.



Sangbøgerne kom frem, historiefortællerne fik gang i vores lattermuskler og kaffe, dessert og kage med avec afsluttede måltidet.



Da bådene havde fået en del vand om natten, og med tanke på adgangsforholdene besluttede vi at tage en gåtur i omegnen, som har meget at byde på, og først ro efter frokost.

Det var et hårdt arbejde at først tømme bådene for vand og derefter få fyldt dem igen med seniorer, men det lykkedes - selvfølgelig.

Turen endte hvor den startede i Frederikssund (hvor bådene skal løftes i land!), så det var passende med en omgang kaffe og kage da bådene var rengjorte, inden bilerne vendte tilbage til udgangspunktet.

Det var, som rygterne fortalte, en dejlig tur, hvor alle bidrager til den gode stemning, som er kendetegnende for turene. Men dette kan jo kun lade sig gøre, fordi Vagn orker at planlægge turen så alt klapper og i øvrigt faciliterer undervejs. Tusind tak for det store arbejde du lægger for dagen og som vi alle nyder godt af.



TAK for turen.