

Kalundborg 24.7.16

– nyt og spændende område for langture.

Luften er varm, solen stråler fra en skyfri, blå himmel, og der er ingen vind, da 11 roere fra Birkerød og 4 roere fra Kalundborg glider ud i vandet i 4 både. Alle både har en blandet besætning fra de 2 klubber.

Hvorfor nu denne langtur med roere fra Kalundborg Roklub?

Marie, en tidligere kaproer og rochef i Birkerød Roklub, flyttede til Kalundborg for ca. 10-12 år siden. Hun bor stadig i Kalundborg med sin familie, og Marie og hendes kæreste Bo er meget aktive medlemmer af byens roklub. Marie vil gerne vise sin gamle klub sit nye ro-farvand. Den invitation tager vi imod og kører til Kalundborg tidligt en søndag morgen.



Som billederne viser, er farvandet ved Kalundborg et meget smukt og varieret område med masser af forskelligartet natur, dyreliv – bl.a. marsvin og bygninger langs kysten, som Bo i min båd fortæller levende om. Vi ror langs Asnæskysten og ender i Storebælt, hvorfra vi kan se over til Samsø og næsten Storebæltsbroen mod syd. Frokosten spiser vi på stranden, mens vi holder øje med bådene, som er trukket op på stranden.



Vi er på den korte Asnæstur, som er på 25 km, men som bliver noget længere, da vi også lige skal på en interessant rundtur i havnen, hvor der ligger rigtig mange store skibe. Der er også en længere tur på ca. 40 km, som hedder Røsnæsturen. Måske skulle vi overveje den tur til næste år?



Vi slutter turen med kaffe og kage på roklubbens terrasse og en hyggelig snak med roerne fra Kalundborg. Kalundborgturen er en anderledes tur, hvor vi blandes med roere fra en anden klub. Det er altid berigende at møde nye roere og hører om livet, kulturen og ikke mindst bådene i en anden klub.

En stor tak til Marie for en dejlig ro-oplevelse. Jeg håber, vi kan gøre gengæld, og at vi får besøg af roere fra Kalundborg Roklub i fremtiden.



Det er Marie, man kan skimte hende ved bådene.

Anne Marie