

Amagerturen 11. juli.

Vagn havde lånt både i "Roklubben" Øresund". Den ligger i Kastrup Havn lige til venstre for motorvejen når man kommer fra København. Sidste afkørsel før broen. Vi mødtes som sædvanligt i vor egen klub kl. 0900 for at hente redningsveste, standere, kaffe osv. I alt 17 medlemmer havde meldt sig til turen og vi begav os til Amager i fint vejr. Vi blev meget venligt modtaget og fik stillet en firer og fire toere til rådighed. Nye og gamle mellem hinanden. Fordelt i bådene begav vi os for sydvestlig vind mod nord i Amager Strandpark forbi Den Blå Planet. Et stykke oppe i lagunen smuttede vi så ud på Sundet og gik sydpå for nogen modvind. Denne rundtur kan vi anbefale andre, at gøre i omvendt rækkefølge når vinden er SV. Jette, Torben og jeg Peter, havde fået udleveret en ældre toer ved navn "Middelgrunden". Vi tænkte om den måske havde været lidt for tæt på dette sted, den tog noget mere vand ind, end vi er vant med i vore egne både. Vi forsøgte os med øsen, men



der skal en hel del vand ind før den rigtig kan få fat i noget.

Turen sydover fortsatte mod Dragør stadig med vinden i SV. Vi passerede hjørnet ved Kastrup Lufthavn. Det er utroligt så mange fly der kom tæt, ned over os. Alle styrende 220 for at lande på bane 22. Vi kunne både se, høre og lugte de store "fugle". Ved at være godt slidte, nåede vi Dragør og fik vor tiltrængte frokost med kaffe og kage. Stadig i det dejligste solskin. "Middelgrunden" blev hevet på land og tømt for vand inden turen gik tilbage til Roklubben Øresund. Da vi skulle runde hjørnet ved lufthavnen for at gå ind til Kastrup Havn, fik vi rigtig vinden at føle. Det var en drøj indsejling ude fra det salte Øresund. Vi afleverede bådene og meldte "Middelgrunden" utæt, - det var de helt klar over, men mente ikke det var så galt, den var da på vandet 2 – 3 gange om ugen. Vi forlod "Øresund" efter en dejlig dag med 21 km på tælleren, og ude på motorvejen kom regnen – ikke meget, men hvor er vi heldige.

Peter